



VASASKOLAN

- fristående kristen grundskola i centrala Göteborg

Rundbrev 130

Kära Vasaskolans Vänner och Förebedjare!

Den sista skoldagen i juni fick vi tacka Herren för ännu ett år av omsorg, beskydd och glädje över vår skola. Läsåret har varit gott, med många glädjeämnen både för våra elever och för skolans liv som kristen skola. Vi har glatts åt en stor längtan hos många unga att vilja få sin grundskoleutbildning på Vasaskolan. Det är en inspiration för skolans styrelse att se detta och att våga ta utmaningar och beslut om skolans framtid.

När jag skriver detta har jag just åkt förbi en tyst skolgård men med full aktivitet av hantverkare, som gör nödvändigt underhåll nu när elever och personal är på välförtjänt sommarledighet. Våra skolhus på Viktor Rydbergsgatan kräver omsorg och vård för att härbärgera och ge våra elever en värdefull skoltid.

Under våren har media och politiker av olika färg ofta lyft fram frågan om religiösa och ideellt drivna skolors rätt att existera. Man menar att de driver på problemen med integrationen i vårt samhälle genom att elever på dessa skolor isoleras från "verkligheten". Men verkligheten är den, att elever och föräldrar, som väljer en kristen skola, gör medvetna val för att barnen och ungdomarna ska få en vidare blick och sammanhang för Guds skapelse. I den skapelsen ryms omsorg om och ansvar för goda handlingar människor emellan. Med arbetet på att riva murar mellan människor i vårt land och att visa på Guds kärlek till alla sina skapade barn får vår kära Vasaskola arbeta vidare i uppdraget att vara en kristen skola för barn och ungdomar. Vilken stort uppgift!

Med era förböner och uppmuntran på olika sätt arbetar Vasaskolan vidare och förtröstar på Guds fortsatta nåd ännu ett läsår!

Göteborg i juni 2018

Ann Egestål

Ordf. för Stiftelsen för kristna skolor

Om du inte längre vill vara med i vårt register, ring oss på telefon 031-20 83 41 (semesterstängt vecka 5/7-3/8) eller skicka ett mail till exp@vasaskolan.net.