

VECKOBREV 40

Klass 2 - Vasaskolan

Läxor:

- Matte: addition
- Munläs sid 26-29 (j-ljudets olika stavningssätt)
- Engelska (lämnas ut på måndag)

Besök om föräldrar - yrke

Nästa vecka får vi höra mer om tjänstepensioner, forskning kring mediciner, matematik och självstyrande bilar. Spännande!

Studiedag

Tisdag 16/10 är det studiedag. Barnen är lediga från skolan men fritids är öppet.



Hej allesammans!

Denna vecka har varit otroligt lärorik både för barn och fröken! Vi har haft flera föräldrar på besök som berättat om sina arbeten och vi har även varit på studiebesök i Sjömanskyrkan i Majorna. Tänk er att på en vecka få lära sig mer om:

- hur det är att vara ett jourhem/familjehem
- hur det är att arbeta som läkare (och få lyssna på hjärta och lungor med ett riktigt stetoskop - bara en sån sak...)
- vad Sjömanskyrkan gör (både förr och nu)
- hur det var att arbeta som matros för 50-60 år sedan
- hur många personer som är inblandade i bygget av en skola; från att behovet uppstår till dess att skolan är färdig och inflyttningsklar
- hur många olika ritningar som måste göras för att en enda skola ska kunna byggas

Vad har vi mer arbetat med under veckan?

Svenska:

Vi har läst mycket; både tyst läsning, tränat på läsläxan och läst ur so-boken. Barnen har även fått läsa upp beskrivningarna av sina hemliga kompisar och klasskamraterna fick gissa vem det var.

Matte:

Vi har fortsatt att träna på att hitta olika strategier vid additionsräkning med tiotalsovergång. Barnen tänker på olika sätt (och det är bra) **men** det är viktigt att de hittar en enkelt och smidigt sätt att lösa de olika uppgifterna. Det gäller att inte krångla till det i onödan. Matteläxan kommande vecka, handlar om addition och det är viktigt att de inte bara gör uppgifterna en gång - de behöver också **träna på talen så att de automatiseras**. Allt blir så mycket enklare för dem då. Dessutom hinner man träna på många fler moment inom matematiken om additionstabellerna sitter (och subtraktion).

So:

En stor del av veckans so-lektioner har innehållit besök av föräldrar som berättat om sina yrken och vi har även varit på studiebesök på Sjömanskyrkan. Vi har också hunnit med att prata om vilka olika yrken/jobb som finns i en stad. Barnen håller nu på att skriva meningar kring några av yrkena. Så småningom ska vi göra en stor plansch där vi klistrar upp olika bilder av bibliotek, sjukhus, brandkår etc.



Information;

Imorgon är jag inte här sista lektionen, därav veckobrev redan idag, torsdag! Vefa (vikarie som barnen känner) tar hand om klassen efter bamba och arbetar enligt den planering som jag gett henne.

Önskar er alla en trevlig helg!

Hälsningar Sofia