

Veckobrev 22

Hej allesammans!

Vi har haft en svettig vecka här på skolan... både ute och inne! Måste ändå säga att barnen fixar lektionerna på ett fantastiskt sätt och lyckas hålla koncentrationen uppe trots att svetten lackar! Vi får ta vätskepauser och sångstunder mellan varven.



De senaste veckorna har barnen på allvar kommit igång med sitt eget sagoskrivande. Vi har parallellt med det egna skrivande, fortsatt med gruppskrivandet ("Prinsessan i New York"). Det är spännande att se hur de inspirerar varandra både vad gäller fantasi men även förmågan att diktera meningar som jag skriver på datorn. Det blir fantastiska berättelser! Den senaste tiden har även många velat läsa upp sina berättelser och vi har fått höra både spännande, läskiga och roliga berättelser. En saga handlade om en "viss fröken" som blivit bestulen på sin kaffemugg... Ja, ni förstår att det blir riktigt läskigt!

Jag har idag samlat in Munläs A eftersom jag av erfarenhet vet att det brukar försvinna några exemplar under sommaren... om ni vill ha Munläs hemma för att öva under sommaren går det naturligtvis bra. Säg till i så fall så löser vi det!

Barnen berättar om veckans arbete:

- På kristendomen lärde vi oss om Gud. Vi pratade om att Gud älskar oss vart vi än går, att vi inte kan leva utan Gud och att Gud är vår Far och vår Konung.
- I onsdags hade vi tvärgrupper. Hos Håkan experimenterade vi, hos Sofia hade vi musik och hos Madeleine gjorde vi sagor.
- Vi har arbetat med en saga som heter "Prinsessan i New York". När vi skriver "Prinsessan i New York" skriver man i en grupp. När man ska skriva kommer man till Sofia med sin grupp. Vi får också rita bilder till sagan.
- I torsdags hade vi utegympa, det var kul. På gympan körde vi stafett och även en lek som man byter namn i.

- Vi har haft boksamtal. Alla fick berätta titel och författare på sin bok. Vi pratade också om att man kan dela in böcker i olika kategorier. Böcker kan vara roliga, sorgliga, läskiga eller spännande.
- Vi har arbetat med Skrivläs och matteboken. Skrivläs är jobbig men rolig. Matteboken är också rolig men ibland är den lite svår att förstå.
- Vi har skrivit sagor. När vi är färdiga med sagorna lägger vi dem i sagomappen och dom som vill får läsa upp sina sagor för klassen.

Det börjar närma sig sommarlov och det innebär utflykter, städning, övning inför skolavslutningen och andra aktiviteter. Här är några viktiga datum att anteckna:

* **Tisdag 5 juni** - Vasadagen (info finns bifogat i mail/hemsida/barnens mappar)

* **Onsdag 6 juni** - lovdag

* **Måndag 11 juni** - fotbolls-VM på 28:an (ta med oömma kläder + bekväma skor)

* **Onsdag 13 juni** - skoldag 8.00-12.15 + avslutning i Vasakyrkan kl. 18.00

Så här säger klassvärdarna om veckan:

Evelin:

"Det är roligt att vara klassvärd!"

Andia:

"Det är snart sommarlov!"



Trevlig helg önskar jag er alla!

Hälsningar Sofia